

een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld

Lieve mensen,

Toen ik een jongen was vulde mijn moeder ooit in de keuken een bus met eetbare korrels; graan of bonen, wat precies ben ik vergeten. Wat ik nog wel weet is dat het zo veel was, dat de bus kon overstromen. Het werd een praktische bijbelles. Ze liet me zien hoe alles er toch nog in kon. Eerst ging ze de bus schudden en ze klopte ermee op het aanrecht. Door het trillen werd het eten in de bus compact. Het kwam steeds dichtert op elkaar, zo kon alles er in. Daarna vertelde ze dat dit de rijkdom van het Evangelie is: een "goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat".

Vandaag heb ik voor deze brief die tekst maar eens opgezocht. Het staat in Lucas 6. Jezus zegt eerst: "doe goed en leen uit aan anderen zonder iets terug te verwachten, wees barmhartig, oordeel niet, vergeef ..." en dan doet hij deze belofte: "Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt" ([vers 38](#)).

In deze context staat ook iets over bidden: "... doet wel degenen, die u haten ... bidt voor wie u smadelijk behandelen". Dat is geen sinecure! Zo'n oproep draait alles om. Ik denk niet dat iemand dat vanzelf doet, want het kan zo makkelijk als een nederlaag aanvoelen: het lijkt dan alsof je de ultieme underdog bent. Hoe kan het dan toch wel? Jezus helpt ons door ons te verbinden met zijn Vader. Omdat Hij barmhartig is en wij van Hem zoveel ontvangen kan Jezus ons toeroepen om dáár naar te handelen: "Weest barmhartig, gelijk uw Vader barmhartig is."

Politieke tegenstanders zegenen.

In campagnetijd kijk ik bij debatten graag naar Christenunie politici. Soms zie ik het hen doen: de sprekers staan in het dispuut recht tegenover elkaar en de eigen standpunten worden niet tekort gedaan en toch zegt de spreker iets zeer goeds over zijn tegenstander. Dat vind ik winnen met karakter! Het versterkt ook de basis om elkaar later opnieuw te ontmoeten in de Kamer, in de Raad, bij commissievergaderingen; overal waar in het land knopen moeten worden doorgehakt.

- Begin uw gebed met het eren van God de Vader, Hij is goed, Hij geeft ons het leven
- Dank voor de talenten in de partij, dat mensen goed uit hun woorden kunnen komen
- Bid dat zij het inzetten voor het landsbelang, dus niet alleen voor bondgenoten, voor iedereen

Bidden voor de media, goede en slechte

Niet elke journalist ziet zijn vak als een dienst aan de waarheid. En als dat wel zo is kunnen eigen vooroordelen nog steeds een doorslaggevend invloed op de verslaggeving hebben. En zelfs bij een bevriende journalist geldt dat zijn focus niet die van een politicus is, hij stelt zijn eigen prioriteiten. Intussen kunnen politici en journalisten niet zonder elkaar, ze hebben elkaar nodig.

- Begin met te erkennen dat God goed is, de Heer communiceert met ons! Eer Hem daarom
- Dank dat God ons met elkaar laat communiceren, dank voor persvrijheid en dat men dat benut
- Bid voor de omgang tussen politiek en media, dat God hen beiden zegent en tot bloei brengt

Vakantietijd, ontmoetingstijd

Een van de dankbare mogelijkheden van het op reis gaan in vakantietijd zie ik in onverwachte ontmoetingen. Ik denk aan die Jehovagetuigen op onze camping, zij bezochten een congres; dat gaf heel andere gesprekken dan doorgaans aan de deur. Afgelopen jaar trof ik in Noord-Ierland twee keer dezelfde Russisch Orthodoxe monnik uit Oost-Siberië en zag bij hem dezelfde passie voor een apologeet uit Belfast – dan ga je als vrienden uit elkaar – we hebben samen gebeden.

- Dank de Heer van alle seizoenen dat Hij zorgt voor tijden waarin we kunnen ontspannen
- Bid voor goede vakanties en zodat de medewerkers worden versterkt
- Bid voor verrassend zegenrijke ontmoetingen

Zorg om grote gezinnen

Tot mijn verbazing stemde één fractie in de Eerste Kamer **tegen** het voorstel van Peter Ester om uit te laten zoeken wat de effecten zijn van de opeenstapeling van bezuinigingen bij grote gezinnen. Alsof een fractie zegt: “dat willen we gewoon niet weten”. Ik stel het zo scherp omdat ik u wil vragen om voor de **hele** Eerste Kamer te bidden, niet alleen voor degenen die in onze ogen een evenwichtig standpunt innemen. Jezus laat ons met name ook voor onze tegenstanders bidden... Maar vergeet daarbij de ChristenUnie niet! Roel Kuiper schreef me: “Wij hebben een kleine fractie en er komt veel verantwoordelijk werk op ons af. Daarvoor vraag ik graag gebed.”

- Prijs de Heer van al het leven, dat Hij “brood geeft in de benauwenis en water in nood” ([Jes. 30](#))
- Bid de Eerste Kamer wijsheid toe, denk ook aan de nieuwe voorzitter Ankie Broekers-Knol
- Vraag strategisch inzicht in de keuzes die kleine fracties zoals de ChristenUnie moeten maken

De levensbeschouwelijke pluriformiteit van ons land

Al heel lang zijn er in ons land vele goede christelijke invloeden geweest (waardoor bv. het recht steeds minder barbaars werd), maar er waren altijd en overal ook allerlei andere invloeden: in de staat en in de kerk. Er was altijd wel enige ruimte om inzichten en opvattingen door te geven. Als gelovige erken ik dat dit door blijft gaan totdat de Heer terug komt en iedereen zal zien dat Hij regeert. Intussen moeten we ons wel inspannen voor goede vrijheid, met name ook in het publieke domein. De Tweede Kamer stemde dinsdag in met het voorstel van ChristenUnie-Kamerlid Gert-Jan Segers en CDA-collega Pieter Heerma om jaarlijks 9 miljoen vrij te maken voor levensbeschouwelijke programma's bij de Publieke Omroep.

- Dank God voor zijn genade, hij geeft mensen levensruimte, opdat ze Hem zullen vinden
- Dank voor het behaalde resultaat in de Kamer en bid voor aansprekende programma's
- Bid voor de omroepen die met de bezuinigingen aan het werk moeten, vraag creativiteit

Asbest in het provinciehuis (vgl. [bericht](#))

Wat kan er gebeuren als men in de politiek *al te zeer* tegenover elkaar gaat staan? Als men *te* sterk denkt in termen van wij en zij? Dan sluit men zich af voor correctie! Die conclusie trek ik uit een bericht van de Utrechtse Statenfractie van de ChristenUnie (zie [link](#)). Mede vanwege asbest werd er een ander provinciehuis gebouwd en toch hield het College weinig rekening met juist dat probleem. Het College erkent de gemaakte fouten en neemt maatregelen voor de toekomst, dus wilde de fractie geen motie van wantrouwen steunen: ze koos voor een motie van afkeuring. “Wat voor de ChristenUnie telt is dat er stevige lessen zijn getrokken. ... Voor coalitie en oppositie.”

- Bid voor uw lokaal bestuur in provincie, waterschap en gemeente, bid om goede verhoudingen
- Uit uw dank voor uw volksvertegenwoordiging en bid hen toe dat ze alert blijven reageren
- Vraag om openheid, opdat men niet gevangen raakt in een vooraf ingenomen eigen gelijk

Wens ik u een hele goede zomertijd toe!

Hartelijke groet,

Kees Sinke

Gebedscoördinator ChristenUnie

De internetversie van deze gebedsbrief vindt u onder www.christenunie.nl/gebed

Als u die opent op uw computer kunt u voor meer informatie op alle onderstreepte gedeelten klikken